

KUNST MED KÆRLIGHEDENS STYRKE

Lina Murel Jardorfs kunst taler til dybe og kærlige følelser i beskueren, firmaer og private køber både hendes bronze skulpturer og oliemalerier til glæde for sig selv og andre...

Det handler om kærlighed og liv, og om at sprede skønhed og glæde. Om at forene de inderste og fineste tanker samt følelser med Universet. Det er kunst, der rører noget i beskuerens indre.

Lina Murel Jardorfs værker er skabt via hendes indre og hendes hjerte, før det kommer ud med flammende penselstrøg på lærredet og smukke, kraftfulde former i skulpturerne. Siden hun var barn, har hun bedst kunnet udtrykke sine meninger og følelser via kunsten. Nu er hun en internationalt anerkendt kunstner med atelier i Danmark og New York - og med hele Verden som sin kilde til inspiration.

"At være i Danmark, leve i naturen og kigge ud af vinduet på naturen, giver mig den allerstørste inspiration. Men at rejse til New York og mærke den pulserende



energi og New Yorks mangfoldige beboere eller den feminine energi i Paris, fx at kigge ud over hele byen fra Eiffeltårnet, eller at være i Asram i Indien og vandre i templerne, giver mig forskellige dimensioner af livet, som igen og igen gør, at jeg kan skabe mine værker," fortæller den 44-årige kunstner, der også rejser rundt med sine værker på udstillinger rundt om på kloden. Hendes kunst er oliemalerier og bronzeskulpturer, og det er både private og firmaer, der er interesserede i hendes værker.

Den indre styrke

Det er en ganske særlig kvinde, der har til huse i det stemningsfulde loftsatelier i Holte. Lina Murel Jardorf

KUNST MED KÆRLIGHEDENS STYRKE

LINA MUREL JARDORF

har siden hun var fire år gammel kunnet mærke den anden dimension, og hun er som udøvende buddhist i meget tæt kontakt med naturen, hvad hun kalder Moder Jord, og sig selv. Begge dele siger meget om hendes livssyn og syn på sig selv – og dermed om hendes kunst. For der er intet filter mellem Lina Murel Jardorfs inderste følelser og den kunst, hendes hænder skaber. Og det kan man som beskuer både se og mærke.

"Den oplevelse, min kunst blandt andet giver, er at finde styrken i sig selv, genfinde den kvindelige og følelsesmæssige power i vores liv, mand som kvinde, samtidig med at de også giver glæde og healing til beskueren," fortæller Lina Murel Jardorf. Hun har haft store oplevelser med folk, der har set hendes kunst og spontant kommenteret eller ligefrem brast i gråd, fordi malerier og skulpturer har rørt ved nogle dybe følelser hos dem. Og det er netop det, hun gerne vil opnå med sin kunst – at vække nogle af de dybe og positive følelser, vi alle går rundt med, men som kan være lidt gemte og glemte. "Jeg føler ikke, at kunst skal være destruktiv og negativ men være givende. Mange mennesker lever i dag et liv fyldt med negative spændinger og stress – ofte fortravlede mennesker. Det er nemt at falde i hullet med det aggressive og negative liv – en af de svære ting i livet er at finde kærligheden og glæden – at vende det negative til det positive," mener hun.

At elske sig selv

Og der er virkelig positive oplevelser at finde i Lina Murel Jardorfs kunst. Kvinder med runde og smukke former, ulmende og flammende farver, udtryk af kærlighed, omsorg og glæde lader beskueren tilbage med en masse følelser – der føles ægte og oprigtige.

"Jeg er 100 procent min kunst og min kunst er 100 procent mig," understreger hun. Og det ægte udtryk fascinerer både private mennesker og større virksomheder. Hun har blandt andet udsmykket Ro's Torv og Keops og er i gang med et værk til Deloitte. Et af Lina Murel Jardorfs hovedværker er syv meterhøje, tonstunge – og alligevel skønne og yndefulde bronzeskulpturer til Sjælsøgruppen, som symboliserer syv stærke og intense følelser, som alle mennesker har i deres liv: Frihed, Omsorg, Kærlighed, Vrede, Glæde, Sorg og Häbløshed. Selv om hun, også i kraft af sin buddhistiske tro, fylder sit liv og sine kunstværker med positive følelser, er hun ikke

blind for, at der findes negative følelser i ethvert liv. Her vil hun gerne hjælpe sine beskuerer til at komme ud af de destruktive følelser.

"Vi bør huske på lyset, lyset fra os selv, vores selvværd, og glæde, det positive i vores liv og naturen, Moder Jord, som jo nok er en af vores største helbredere, og som vi bør værne om, ligesom vi værner om os selv, se det skønne i os selv, elske os selv. Dermed kan andre også elske os".

Se mere www.LinaSmil.dk

