

VEJEN MELLEM VEJENE

Guds sande nåde

Kolossenserbrevet 1,1-14



Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen af jeres tid på tekstanvendelsen med "*Søren og Mette*". Afsæt gerne 50-60 minutter. Del eventuelt i to samlinger.



INTRO

VEJEN MELLEM VEJENE

Paulus sidder i fængsel, da han skriver brevet til den unge menighed i Kolossæ. Han har antageligt ikke selv besøgt menigheden, men han har fulgt dem nært og hørt gode rygter om det, som er sket hos dem gennem Epafras, en hedning som blev kristen, mens Paulus var i Efesos og siden drog hjem til byen, han kom fra; Kolossæ.

Det er muligvis Epafras, som etablerer menigheden fem-seks år før, Paulus skriver Kolossenserbrevet (cirka år 60). Paulus henviser i hvert fald til Epafras' lære. Men nu er han bekymret. En udefineret vranglære har fået tilhængere i Kolossæ. Elementer fra jødedommen har sneget sig ind, sammen med tidlig gnostisk tankegods og forskellig anden åndelighed. Troen på den levende og opstandne Jesus og hans nåde, som menigheden fik nogle år tidligere, trues af ny viden. Denne viden sætter den kristne tro, menigheden er blevet kendt med gennem Paulus og hans medarbejdere, på prøve.

Menigheden fristes til at tro, at vejen til frelse bør inkludere elementer fra hedensk visdomslære, og de begynder at stille spørgsmål ved, om Jesus virkelig fysisk er stået op fra de døde. Paulus' mål med brevet til dem, han kalder sine trossøskende i Kolossæ, er at lede dem tilbage til en tryk tro på nåden og til en bærekraftig forståelse af, hvordan hverdagen sammen med Jesus kan leves.

I dag kan vi opleve, at der stilles nogle af de samme spørgsmål knyttet til kristendommens kernebudskab, og brevet er derfor i højeste grad aktuelt for os – også i dag.

**TEKSTEN**

Se gerne denne korte film om, hvordan Paulus' breve er bygget op:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZPZ2uABVMKA>.
Filmen er på engelsk med engelske undertekster.

Paulus er en god pædagog, som ikke skælder ud på dem, som er i fare for at komme på vildspor. Han fremhæver det, han tidligere har hørt om menigheden – og hvad de ejer i den tro, menigheden er bygget på. Sandheder vi også må holde fast i.

Læs først teksten højt sammen og så hver for sig i stilhed (5 min) før samtalen.

1. FRA BEGYNDELSEN

Det er værd at lægge mærke til, at Paulus ikke begynder brevet med at angribe den vranglære, som egentlig bekymrer ham, men I stedet beskriver den forståelse af den kristne tro, som menigheden har bygget på, fra den blev etableret. Hvad virker vigtigt for Paulus, når han forsøger at opmuntre menigheden ved at beskrive denne tro for dem?

2. GUDS SANDE NÅDE

Paulus understreger, at menigheden har lært «Guds nåde at kende i sandhed» (v.6) Forsøg sammen at lave en god definition på «Guds sande nåde». På hvilke måder mener I, at vi kan lære denne nåde «at kende»?

3. AT VÆRE "FRIET UD AF"

Hvad tror I, Paulus lægger i begrebet at være «friet ud af mørkets magt» (v.13)? Hvilke (konkrete) mørkets magter er han selv blevet befriet fra, og hvilke magter er det, som prøver at få magt over menigheden i Kolossæ?

Nåde:

<https://www.foross.no/hva-tror-vi/60-sekunder-om-nade>



SØREN OG METTE

Ud fra det I har snakket om i arbejdet med teksten, hvordan vil I give råd og hjælpe Søren og Mette?

Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i samtalen, sådan at **bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen**.

1. Søren mærker, at han bliver træt, når han læser om «at leve, som Herren vil det» og «på alle måder ham til behag» (v.10). Hvordan skal det kunne lade sig gøre?

Tal sammen om, hvordan I ville møde Søren, hvis han delte denne opgivenesshed i jeres gruppe? Hvad tænker I selv om at leve som kristne i hverdagen i spændet mellem «Guds sande nåde» og forventningen om at leve et liv som «på alle måder er ham til behag»?

2. Der er et vers i teksten, som virkelig udfordrer Mette: «Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det...» (v.5b) Mette har, siden hun blev kristen, med stor interesse læst om, hvordan evangeliet i nutiden spredes til andre lande, men hun erkender, at der er noget afstand mellem det, som sker i og gennem det fællesskab, hun er en del af og ordene i brevet.

Hvordan oplever I dette, i den forsamling I er en del af? Hvad har I at takke Gud for, og hvad beder I om, når I beder for jeres menighed? Hvilken slags frugt bærer evangeliet, og hvordan udbredes det der, hvor I bor? Tal sammen om, hvilke skridt I som gruppe og enkeltmennesker kan tage, for at dette kan ske i større grad gennem jer selv og det fællesskab, I er en del af.

AVSLUTNING

Hvad vil I tage med jer fra teksten og samtalen i dagene som kommer? Lad 2-3 i gruppen dele én sætning hver.



INFO OM SERIEN

Anvendt bibeludgave: Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Forfatter:

Tonje Haugeto Stang, foredragsholder, forfatter og mangeårig mentor og vejleder for unge ledere. Se websitet: vilvekst.no

Hun har også skrevet bogen "Småfelleskap", som bliver omtalt på Biblegroups.today, og på vores [YouTube-kanal](#) ligger to film og et webinar om arbejdet i smågrupper, som hun har lavet.



Billede af Paolo Berretta fra Pixabay

Serien består af **8 oplæg** til Kolossenserbrevet.

Første oplæg (Kolossenserbrevet 1,1-14) er **gratis**.

Køb resten af materialet til Kolossenserbrevet (7 oplæg) via www.Biblegroups.today.

Send også gerne **en kommentar** på materialet. Vi lytter til brugernes input.

Indhold Kolossenserbrevet: VEJEN MELLEML VEJENE

Oplæg 1: Kolossenserbrevet 1,1-14	Guds sande nåde
Oplæg 2: Kolossenserbrevet 1,15-29	Kristus, Forsoneren
Oplæg 3: Kolossenserbrevet 2,1-5	Fællesskabets rolle
Oplæg 4: Kolossenserbrevet 2,6-15	Lev i Ham
Oplæg 5: Kolossenserbrevet 2,16-23	«Tag ikke, smag ikke, rør ikke»
Oplæg 6: Kolossenserbrevet 3,1-11	Med sindet vendt mod Gud
Oplæg 7: Kolossenserbrevet 3,12-25	Vær gode mod hinanden
Oplæg 8: Kolossenserbrevet 4,1-18	Vores mission

© Biblegroups.today 2021

Del gerne Oplæg 1 Kolossenserbrevet 1 med venner og bekendte.



Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, misjonshus, fellesskap